

Overdenking van Lucas 11,9-13 (Avondmaalsviering) – Bidden – grijpen naar Gods gaven of naar Hem zelf?

Voorzang: Psalm 22, 4 en 11

Votum en groet

Zingen: Psalm 22, 12

Gebed

Schriftlezingen: 1Kronieken 4,9.10 en Lucas 11,9-13

Zingen: Psalm 31, 17 en 18

Verkondiging van Lucas 11,9-13

Zingen: Gezang 465

Avondmaalsformulier

Geloofsbelijdenis

Zingen: Gezang 242, 2. 4 en 5

Nodiging

Rondgang van brood en beker

Lofzegging

Zingen: Gezang 464

Dankzegging en voorbeden

Collecte

Zingen: Zoekt eerst het Koninkrijk... (canon)

Zegen

Gemeente van onze Heer Jezus Christus!

Vanmorgen worden we weer onthaald door onze Gastheer Jezus Christus!

Onze Gastheer die we leren kennen uit wat Hij zegt.

Bijvoorbeeld wat we lezen in Lucas 11.

Ieder die bidt, ontvangt, wie zoekt, vindt en wie klopt, die zal opengedaan worden.

Het lijkt wel alsof het nooit mis kan gaan met bidden.

Want ieder die bidt, ontvangt.

Wat denkt u bij zo'n uitspraak?

Ik merk bij mezelf, dat ik dat altijd weer zo graag heel concreet invul.

Ieder die bidt, ontvangt?

Nou, ik weet wel wat ik graag ontvangen wil.

Ik heb wel een wensenlijstje.

Gezondheid voor mijn vrouw en mij.

Genezing voor mijn jongste zus, die zo ernstig ziek is.

Dat er een eind mag komen aan problemen waar mijn kinderen mee tobben.

Dat ik straks een fijne collega naast me krijg, die goed is voor de gemeente.

En met wie ik goed kan samenwerken.

En nog wel meer.

Maar u hoeft ook weer niet al mijn verlangens weten.

Ik bedoel maar, zo'n uitspraak van Jezus: *ieder die bidt, ontvangt...* die kan een hele wensenstroom op gang brengen.

Herkent u dat bij u zelf?

Gaat dat bij jou ook zo?

Of heeft u al lang gemerkt, dat het zo niet werkt?

Is dit één van de bijbelwoorden geworden, waarvan u zegt: *Ja, 't staat er zo mooi!*

*Maar in de praktijk kun je er niet zoveel mee.
Je krijgt zovaak niét waarom je vraagt.
Je bidt soms tegen de klippen op.
En dan gebeurt toch waar je zo bang voor was.
Of dat waar je zo vurig naar verlangde, krijg je juist niet.
Ieder die bidt, ontvangt?
Nou ja, het zal wel waar zijn.
Want het staat in de Bijbel.
Maar ik weet niet hoe dat precies werkt, hoor.*

Vanmorgen lazen we ook een paar verzen uit 1Kronieken 4.
Het gebed van een zekere Jabez.
Wie van u kende dat gebed?
Als ik u dat tien jaar geleden had gevraagd, dan zou misschien wel niemand zijn vinger hebben opgestoken.
Het gaat om een paar verzen, die verstopt staan in een bijbelgedeelte dat bepaald niet veel gelezen zal worden.
Tenminste, ik neem aan dat als u aan tafel uit de Bijbel leest – doet u dat nog? – dat u dan de geslachtsregisters maar overslaat.
Die dorre opsomming van al die moeilijke namen...
Daar zit nu toch werkelijk geen ene boodschap in, waar je wat aan hebt.
En laten we eerlijk zijn, lezen we de Bijbel vaak niet om er wat aan te hebben?
Dus geen geslachtsregisters!

Maar in 1Kronieken 4, verstopt tussen saaie namenlijsten, weet de boekhouder die het allemaal nauwkeurig heeft genoteerd, opeens iets te vertellen over ene Jabez.
Het is maar heel weinig – maar twee verzen.
Je leest er zo over heen.
En de meeste bijbellezers lezen ze dus helemaal niet, omdat ze niet van lijstjes houden.

Totdat iemand plotseling die paar verzen ontdekte.
En voor die persoon kregen ze een enorme betekenis.
Ze hebben zijn leven totaal veranderd.
En toen is hij er een boekje over gaan schrijven, in de hoop dat ook het leven van anderen door deze verzen zou gaan veranderen.
Ik heb het over Bruce Wilkinson en zijn boekje *Het gebed van Jabez*.
Van dit boekje zijn in Amerika al miljoenen exemplaren verkocht.
Sinds enige tijd is het ook in het Nederlands vertaald.
En 't staat al enige maanden in de toptien van meest verkochte christelijke boeken.
Ongetwijfeld heeft de Blijmare het in voorraad.

Wat is het succes van dit boekje?
Waarom vindt het zo gretig aftrek?
Omdat het ons de sleutel van de deur naar Gods voorraadkamers belooft.
Nou heb ik het boekje zelf nog niet gelezen.
Maar via internet heb ik wel uitgebreide citaten uit dit boekje gevonden.

Daar las ik b.v. de uitspraak van Wilkinson: *Ik wil u leren een gedurfd gebed te bidden dat God altijd beantwoordt!*
En met dat gedurfd gebed bedoelt hij het gebed van Jabez.

Wil mij toch overvloedig zegenen en mijn gebied vergroten; laat uw hand met mij zijn; weer van mij het kwade, zodat mij geen smart treft!

En dan staat er verder: *En God schonk wat hij had gevraagd.*
Een uitermate concreet gebed van een landeigenaar om een groter gebied.
En dat God met hem is.
En God verhoort dat.
Wie bidt ontvangt!
Zo werkt dat dus bij Jabez.
Bij hem wel.

Precies, zegt Bruce Wilkinson.
En als het bij Jabez werkt, waarom zou het dan niet werken bij Bruce.
En hij vertelt wat hij deed toen dit Bijbelwoord hem trof.
Hij boog zich over zijn Bijbel en las het keer op keer.
En hij zocht met heel zijn hart naar de toekomst die God in petto had voor zo'n gewone jongen als hij.
De volgende morgen bad hij het gebed van Jabez woord voor woord na.
En de daaropvolgende morgen weer.
En de daaropvolgende morgen.
En dertig jaar later is hij er nog niet mee opgehouden.
Elke dag bidt Bruce Wilkinson het gebed van Jabez – woord voor woord.
En dat heeft, zegt hij, zijn leven en zijn bediening revolutionair veranderd.

Wilkinson zegt dus niet zozeer dat bidden helpt – bidden in het algemeen.
Nee, hij zegt dat *dit* gebed helpt.
Dit speciale gebed.
Wilkinson beweert eigenlijk dat hij de toverformule gevonden heeft waardoor je van God kunt krijgen wat je graag wilt hebben.
Dat hij het gebed gevonden heeft dat God altijd beantwoordt.

Aan het eind van het boek daagt hij zijn lezers uit dit gebed tot het hunne te maken.
Laten ze het eerst maar eens een maand uitproberen.
En hij geeft ze wat praktische adviezen om het zo goed mogelijk te doen.
Bid het gebed van Jabez elke morgen en kruis dat aan op een kalender o.i.d.
Schrijf het gebed uit en plak het in je bijbeltje, in je agenda, op de spiegel boven je wastafel of waar dan ook.
Op het toilet b.v.
Daar hangen wel raardere dingen.
Zorg dat je het overal tegenkomt, om je te herinneren aan je nieuwe visie.

En wat zal het effect zijn?
Dat dit gebed ongekende zegeningen zal ontketenen die in Gods voorraadkamers voor u en voor jou klaar liggen.
Want God heeft onnoemelijk veel voor ons klaar liggen.
Alleen, we krijgen het niet, omdat we er niet om vragen.
Maar als we nu voortdurend en onophoudelijk woord voor woord dit gebed van Jabez bidden, dan komen ze ons leven binnen.
Dan gaat het ons wonderbaarlijk goed.

Broeders en zusters, wat is dit een verwrongen kijk op wat bidden is.

Ik laat dat gebed van Jabez nu verder rusten.
Ik beloof u er binnenkort nog eens apart over te preken.
Want het is inderdaad een heel bijzonder gebed dat onze aandacht waard is.
Maar dan wel anders dan een man als Wilkinson denkt.
Want wat hij er van maakt is geen gebed dat die naam nog waard is.
Hij maakt er een bezwerende mantra van om God te manipuleren.
Alsof wij God naar onze hand kunnen zetten door de magische herhaling van een voorgekauwd gebed tot in het oneindige.
Dat is geen bidden meer.
Dat is gewoon misbruik van Gods Naam.

Alsof God van onze gebeden afhankelijk is om ons goed te doen.
God weet toch wat we nodig hebben, zegt Jezus.
Als een echte Vader omringt Hij ons met liefdevolle zorg.
Welke vader slooft zich niet uit voor zijn kinderen en zoekt het beste voor hen.
Oké, we schieten zeker tekort.
En als onze kinderen op vaderdag laten merken dat ze blij met ons zijn, dan weten we zelf het beste dat we nog teveel laten liggen.
Maar God – wie is er een betere Vader dan Hij!

Maar laat Hem dan ook Vader mogen zijn.
Vader – dat is het als het goed is niet de man die voor het geld zorgt.
Die de hypotheek betaalt.
En die maakt dat we een beetje leuk met vakantie kunnen gaan.
Maar vader is de man met wie je een goede band wilt hebben.
Met wie je fijn wilt kunnen praten.
Van wie je wil dat hij je begrijpt, je aanvoelt, er voor je is als je hem nodig hebt.
Die je opvangt als je in de put zit, je moed inspreekt als je bang bent.
Dat is toch een goede vader – of niet soms?

En is dat niet juist wat onze Vader in de hemel wil zijn?

Bid en je zult ontvangen.

Wat ontvangen?

Een intieme band met Vader.

Zoekt en je zult vinden.

Wat vinden?

De innige liefde van Vader.

Klopt en de deur zal voor je opengaan.

Welke deur?

De deur naar het warme hart van Vader.

Hij geeft jou zijn Geest.

Dat betekent: Hij geeft zich zelf aan jou!

Hij geeft zich zelf!

Het gebed van Jabez, zoals Wilkinson het uitlegt, is een bedelgebed.

Het is een gebed dat zich alleen maar bezig houdt met wat je van God kunt krijgen.

Het richt zich op voorspoed en welvaart.

Het verwacht zegen met succes.

Want wat te denken van die talloze christenen voor wie o.a. in de afgelopen week gebeden is in de nacht van gebed voor de lijdende kerk?

De kinderen van God die worden vervolgd, vertrapt, gemarteld, geplaagd, gedood?

Waarom bidden zij het gebed van Jabez niet?
Want dan zou het toch heel anders met hen gaan?
Dan zouden ze toch niet hoeven te lijden als Gods hand met hen is?

Gemeente, waar gaat het ons om in ons bidden?
Om iets van God gedaan te krijgen?
Of gaat het ons om een relatie met God?
Om een verhouding waarin we ons vol vertrouwen aan Hem overgeven?
In zo'n verhouding vol vertrouwen is er zeker ruimte voor concrete vragen.
Zoals een kind zijn vader of moeder vraagt om geld voor een avondje uit.
Of om iets leuks voor z'n verjaardag.
Zo mogen we God vragen om genezing, om een baan, om een lieve vriend.
Om vrijspraak voor gevangen christenen en om ruimte voor vervolgte gemeenten.

Maar hoe God antwoordt is aan Hem en blijft aan Hem.
En het is een kwestie van vertrouwen of we dat kunnen accepteren.
Hoe is onze relatie met Vader?
Geloven we werkelijk dat Hij voor ons zorgt?
Ook als de omstandigheden daar tegenin lijken te schreeuwen?
Vertrouwen we ons met hart en ziel aan Hem toe?

Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en u zult vinden.

Wat?

Nee, wie?

Klopt en u zal opengedaan worden!

Achter de deur staat Vader, die bij jou wil zijn met al zijn liefde en met al de kracht en de troost van zijn heilige Geest.

Daarvan maken brood en beker ons heerlijk zeker.

AMEN.

15-06-2003