

I raise a hallelujah in the presence of my enemies
I raise a hallelujah louder than the unbelief
I raise a hallelujah, my weapon is a melody
I raise a hallelujah, Heaven comes to fight for me.

I'm gonna sing in the middle of the storm
Louder and louder, you're gonna hear my praises roar
Up from the ashes, hope will arise
Death is defeated, the King is alive.

I raise a hallelujah with everything inside of me
I raise a hallelujah, I will watch the darkness flee
I raise a hallelujah in the middle of the mystery
I raise a hallelujah, fear, you lost your hold on me.

I'm gonna sing in the middle of the storm
Louder and louder, you're gonna hear my praises roar
Up from the ashes, hope will arise
Death is defeated, the King is alive.

Sing a little louder (Sing a little louder)
Sing a little louder (Sing a little louder)
Sing a little louder (Sing a little louder)
Sing a little louder (Oh, sing a little louder)
Sing a little louder (In the presence of my enemies)
Sing a little louder (Louder than the unbelief)
Sing a little louder (My weapon is a melody)
Sing a little louder (Heaven comes to fight for me)
Sing a little louder.

I'm gonna sing in the middle of the storm
Louder and louder, you're gonna hear my praises roar
Up from the ashes, hope will arise
Death is defeated, the King is alive
I'm gonna sing in the middle of the storm
Louder and louder, you're gonna hear my praises roar
Up from the ashes, hope will arise
Death is defeated, the King is alive.

I raise a hallelujah (Hallelujah)
I raise a hallelujah (I raise a hallelujah)
I raise a hallelujah (I raise a hallelujah)
I raise a hallelujah.

Ik hef een halleluja aan in het bijzijn van mijn vijanden
Ik hef een halleluja aan die luider is dan het ongeloof
Ik hef een halleluja aan, mijn wapen is een melodie
Ik hef een halleluja aan, de hemel zal voor mij vechten.

Ik zal zingen in het midden van de storm
Luider en luider, je zult mijn lof horen aanzwellen
Uit de as zal hoop herrijzen
De dood is verslagen, de Koning leeft.

Ik hef een halleluja aan met alles wat in me is
Ik hef een halleluja, ik zal de duisternis zien vluchten
Ik hef een halleluja aan in het midden van het geheimenis
Ik hef een halleluja aan, angst, je bent je grip op mij kwijt.

Ik zal zingen in het midden van de storm
Luider en luider, je zult mijn lof horen aanzwellen
Uit de as zal hoop herrijzen
De dood is verslagen, de Koning leeft.

Zing een beetje luider (zing wat harder)
Zing een beetje luider (zing wat harder)
Zing een beetje luider (zing wat harder)
Zing een beetje luider (oh, zing wat luider)
Zing een beetje luider (in het bijzijn van mijn vijanden)
Zing een beetje luider (luider dan het ongeloof)
Zing een beetje luider (mijn wapen is een melodie)
Zing een beetje luider (de hemel komt om voor mij te vechten)
Zing een beetje luider.

Ik zal zingen in het midden van de storm
Luider en luider, je zult mijn lof horen galmen
Uit de as zal hoop herrijzen
De dood is verslagen, de Koning leeft
Ik zal zingen in het midden van de storm
Luider en luider, je zult mijn lof horen aanzwellen
Uit de as zal hoop herrijzen
De dood is verslagen, de Koning leeft.

Ik hef een halleluja aan (halleluja)
Ik hef een halleluja aan (ik hef een halleluja aan)
Ik hef een halleluja aan (ik hef een halleluja aan)
Ik hef een halleluja aan.