

# THUIS BIJ GOD



**Activiteitenfolder  
de Brug 2024 -25**



# Inhoudsopgave

## **- jaarthema activiteiten**

Startdag	4
Stiltewandeling	5
Boekbespreking	6
Spelletjestijd	7
Rretraite weekend	8

## **- overige activiteiten**

Koffiedrinken senioren	9
Kidspraise	10
Vrouwenweekend	11
Mannenweekend	12
Alphacursus	13
Presentklussen	14
Spelletjes asielzoekers	15
MOP muziek in opleiding	16
Bloom opvoedgroep	17
Heartbeat jeugdkamp	18
Kamperen hemelvaartsdag	19
Landelijke vrouwendag	20
Vakantiebijbelweek	21
Vrouwenkroeg	21
Sportieve activiteiten	22

## Voorwoord jaarthema

Thuis, dan denk je aan een dak boven je hoofd, geborgenheid.

Een plek voor jezelf, waar je tot rust kunt komen. Thuis ben je welkom. Thuis is ook familie.

De kerkenraad kiest voor het seizoen 2024/2025 voor het thema:

### **Thuis bij God.**

Bij Hem kun je schuilen, bij Hem bij je veilig, bij God ben je altijd *welkom*.

Hij wacht je op met open armen. Hij gaat op zoek naar jou als je dreigt te verdwalen.

Hij is blij als je thuiskomt.

Bij God horen ook de woorden liefde, trouw, hoop, zorg, rust en naaste.

We mogen de liefde van God ook weer doorgeven. We mogen Zijn licht door ons laten

schijnen en een thuis bieden aan anderen. We hebben daarnaast ook zicht op een

toekomst waar we eeuwig thuis zijn bij Hem.

Thuis bij God is:

- in zijn nabijheid zijn, naar Hem verlangen, Hij staat centraal, we mogen Hem aanbidden en alles van hem verwachten. Zijn liefde is het begin.
- samen in Gods huis, samen van de gemeente een thuis maken.  
Allen uitgenodigd door die ene God, die ons nodigt aan zijn tafel.  
Laten we omkijken naar elkaar en zorgen voor elkaar zoals gezinsleden dat doen.  
Zo verschillend en toch een eenheid, een prachtig mozaïek voor God.
- als gemeente iedereen welkom heten in de kerk, bij de kerkdienst en bij al onze andere activiteiten. Gastvrij zijn.  
Laten we ook anderen vertellen van de machtige, liefdevolle, creatieve God, die hoop en rust geeft. Onze blijdschap om kind van God te zijn delen.

We hopen op een mooi seizoen waarin we weer samen vorm mogen geven aan het gemeente zijn. Als kinderen van de ene Vader.

We zien jullie graag bij de kerkdiensten. En ook bij de andere activiteiten die in de gemeente worden georganiseerd.

In deze gids vind je de jaarthema-activiteiten maar ook andere evenementen die georganiseerd worden binnen de gemeente. Iedereen is welkom, gemeenteleden maar ook familie, vrienden, burens.

Bijbelstudiekringen, jeugdwerk en dergelijke staan vermeld in de gemeentegids.

En alles wordt ook op de website gezet: [debrugnunspeet.nl/activiteiten](http://debrugnunspeet.nl/activiteiten)

*Namens de activiteitencommissie:*

*dominee Kees de Groot, Tea Reehoorn, Ria Duinkerken.*

## Startdag

Op zondag 15 september werd er een startdag voor de gemeente georganiseerd.

Er was ruimte voor ontmoeting.

We speelden oud-hollandse spelletjes, wat erg gezellig was.

Daarna was er aanbidding bij de sing-in.

We sloten de startdag af met een gezamenlijke maaltijd, waarbij iedereen wat mee had genomen.

Een fijne middag voor jong en oud.



## Stiltewandeling

Een paar keer per jaar wordt een stiltewandeling georganiseerd.

Het is een wandeling door het bos, waarbij je stil mag zijn.

Aan het begin van de wandeling krijgen de wandelaars een korte Bijbeltekst om in stilte over na te denken. Daarna wordt er in stilte gewandeld waarbij je de vogels hoort, paddenstoelen en planten ziet en soms zelfs ijshaar of een kudde schapen treft. Halverwege de wandeling wordt er iets van de gedachten die zijn opgekomen met elkaar gedeeld. Daarna wordt er in stilte en rust naar het eindpunt gewandeld.

De data worden met elkaar afgesproken.

Wil je ook meelopen?

Je bent van harte welkom.

Onze eerste wandeling staat gepland op zaterdag 12 oktober

Meer info bij Tea Reehoorn

[tea.reehoorn@debrugnunspeet.nl](mailto:tea.reehoorn@debrugnunspeet.nl)



Datum: vanaf oktober

Tijd: vertrek om 10 uur

Plaats: het startpunt is bij iedere wandeling anders

Aanmelden: [jaarthema@debrugnunspeet.nl](mailto:jaarthema@debrugnunspeet.nl)

## Boekbespreking



### 'Bidden kun je leren' - Anne van Olst

Bidden is, zou je kunnen zeggen, thuis komen en thuis zijn bij God. Dominee Anne van Olst schreef, wat hij zelf noemt, een praktische gids voor gebed.

In het komende seizoen wil dominee De Groot tien keer een uur in gesprek gaan over de thema's die dit boek aanreikt. Je hoeft niet per se alle avonden bij te wonen, maar kunt per keer aanhaken.

#### **3-10** donderdag

- 1 Bidden is leven
- 2 Spreken met God
- 5 Het volmaakte gebed

#### **15-10** dinsdag

- 16 Bidden bij de Bijbel
- 3 Bidden is antwoord geven

#### **24-10** donderdag

- 12 Handen vouwen, ogen dicht?
- 13 Bidden als de heidenen

#### **5-11** dinsdag

- 6 Hoe begin je?
- 14 Bidden als een kind

#### **19-11** dinsdag

- 4 Als het maar uit je hart komt
- 7 Lofprijzing op één

#### **7-1** donderdag

- 8 Mag is alles vragen?
- 15 Bidden in Jezus' naam

#### **21-1** dinsdag

- 9 Vergeef me!
- 10 Vergeet niet te danken

#### **30-1** donderdag

- 11 Bidden voor anderen
- 17 Samen bidden

#### **11-2** dinsdag

- 18 Voorgaan en meebidden
- 19 Bidden met de pet op

#### **27-2** donderdag

- 20 Bidden en vasten
- 21 Amen

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij het boek zelf aanschaffen en zich aan de hand van de gespreksvragen, achter in het boek, voorbereiden op de ontmoetingen rond het boek. De kosten van het boek bedragen €16,99

Data: zie hierboven

Tijd: 19.30 - 20.30 uur

Plaats: de Brug

Aanmelden: hoeft niet

Meer info bij: ds. C.T. (Kees) de Groot

## Spelletjestijd

*Spelletjes, gezelligheid en snackjes voor jong en oud*

Gezellig een spelletje doen? Dat kan dit seizoen op verschillende zondagen. Jong en oud, ieder is van harte welkom. Een leuke manier om elkaar eens op een andere manier te leren kennen.

Na afloop van de dienst staan in de zaaltjes spelletjes klaar. Bijvoorbeeld sjoelen, memory, valkuil, keer op keer, skip-bo, etc.

Er zijn geen kosten aan verbonden.



Datum:

de aftrap is op zondag 13 oktober 2024 aansluitend aan de morgendienst tot 12.30 uur in zaal 2&3

Meer info: [jaarthema@debrugnunspeet.nl](mailto:jaarthema@debrugnunspeet.nl)

## Retraite

### *Klooster Nieuw Sion*

Thuis komen en thuis zijn bij God kan op veel manieren. God laat Zich vaak in de stilte vinden. Klooster Nieuw Sion in Diepeveen is zo'n stilteplek.

Ds. de Groot is van plan met wie wil van vrijdag 19.30 tot zaterdag 19.30 een poosje in het klooster te verblijven. We wonen dan in ieder geval de getijdengebeden bij: 8.00u; 12.00u.; 18.00; 21.30u. en zullen een wandeling maken. Over de verdere invulling is nog een gesprek gaande.

De kosten hangen samen met de groepsgrootte. Deze zullen waarschijnlijk zo rond de €125,- p.p. bedragen (overnachting, ontbijt, lunch, diner, koffie en thee)

Op dit moment is nog geen datum bekend. Bij voldoende aanmeldingen (minimaal 10 personen), zal er half oktober een datum worden vastgesteld.



Datum: voorjaar 2025 **(bij voldoende belangstelling)**

Tijd: vrijdag 19.30u. t/m zaterdag 19.30u.

Plaats: Klooster Nieuw Sion in Diepeveen

Aanmelden: zo spoedig mogelijk

Meer info bij: ds. C.T. (Kees) de Groot



## Koffiedrinken senioren

Elke 3 weken wordt er op donderdag een koffieochtend voor senioren georganiseerd.

Oudere gemeenteleden zijn hartelijk welkom van tussen 10 en 12 uur in de kerk. Een gesprek, een handwerkje, samen een spelletje doen, het kan allemaal.

Senioren die zelf geen vervoer hebben kunnen gehaald en gebracht worden.

Voor informatie belt u naar Janet Dollekamp (0341-261603) of stuur een mailtje naar [seniorencommissie@debrugnunspeet.nl](mailto:seniorencommissie@debrugnunspeet.nl)



Datum: *zie de aankondiging in het mededelingenblad en op de website van de kerk*

Tijd: 10 – 12 uur

Plaats: in de kerk

Aanmelden: niet nodig

Meer info bij Ria Wijnne, Gerrie van de Vegt en Janet Dollekamp

## Kidspraise

Elk jaar wordt er door Talitha en Marieke een Kidspraise georganiseerd op de derde zondag in maart, 's middags.

Op een heel vrolijke manier wordt God aanbeden.

Kinderen mogen muziekinstrumentjes mee naar de kerk nemen.

Ook vriendjes, vriendinnetjes, broertjes, zusjes, vaders, moeders, opa's, oma's, en zijn van harte welkom.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Talitha Brink of Marieke van der Maaten.



Datum: zondag 16 maart 2025

Tijd: 14.30 uur

Plaats: de Brug

Aanmelden: niet nodig

Meer info bij Talitha Brink en Marieke van der Maaten

## Vrouwenweekend

Al 4x is er een vrouwenweekend georganiseerd.  
En elk jaar zijn er meer vrouwen die meegaan.  
Het is een weekend met ruimte om je geloofsleven te verdiepen, creatief of sportief bezig te zijn, samen te eten en te lachen.  
Een weekend met ontmoetingen tussen vrouwen van alle leeftijden.



We overnachten in een kampeerboerderij in Uddel.

In 2025 is het weekend gepland op vrijdag 11 en zaterdag 12 april.  
Het weekeinde start op vrijdagmiddag 16.00 uur en duurt tot zaterdagmiddag 16.00.  
De kosten bedragen 50 euro.

Mis het niet.  
Geef je op!



Datum: 11 en 12 april 2025

Meer info bij: Sarien de Groot, Jolanda Pieltjes, Tea Reehoorn en Gerrie Zwart  
Mail: [Vrouwenweekenddebrug@debrugnunspeet.nl](mailto:Vrouwenweekenddebrug@debrugnunspeet.nl)

## Mannenweekend

In april 2025 hebben we ons tweede mannenweekend van De Brug.

Het Kamphuis van de Aalbertshoeve net buiten Ermelo is geboekt.  
Er komt weer een afwisselend programma en we gaan uit van minstens 40 deelnemers!

Tijd: Van vrijdagmiddag 4 april vanaf 16.00 u. tot zaterdagmiddag 5 april 16.00 u.  
Samen zingen, eten, wandelen, praten, corvee doen en nog veel meer!  
Nadere informatie volgt!



Datum: 4 en 5 april 2025

Organisatie: Gerrit Haverkamp, Johan de Jonge, Luc Drenth en Chris Korteweg

## Alphacursus de Brug

Meer weten over het Christelijk geloof? Schuif aan!!

De Alphacursus is voor iedereen die op een ontspannen en laagdrempelige manier kennis wil maken met het Christelijk geloof.

Misschien ben je het geloof kwijt, je dreigt het geloof kwijt te raken of je bijbel zit onder het stof, omdat je het niet meer leest. Dan is de Alpha cursus misschien wat voor jou.

De cursus bestaat uit 11 dinsdagavonden en een weekend.

Op de avonden wordt er een onderwerp behandeld en het Alphaweekend staat in het teken van de Heilige Geest.

Elke bijeenkomst begint met een lekkere maaltijd, gevolgd door een inleiding over het christelijk geloof.

Van 'Wie is Jezus?' tot 'hoe en waarom we de bijbel lezen'.

Na de inleiding ga je uit elkaar in kleine groepen om door te praten over het onderwerp.

Echt geen enkele vraag of mening is te gek: de kleine groep is de plek waar je alles mag delen.

- Gezellig eten om elkaar te leren kennen.
- Luisteren naar een pakkend onderwerp.
- Samen doorpraten en vragen stellen...
- Maar vooral jezelf zijn.

De Alphacursus start op dinsdag 14 januari

Locatie: Meester Drostweg 10, 8071HE Nunspeet

Het maakt niet uit of je lid van de Brug bent of juist niet, iedereen is welkom om zich aan te melden.



Meer informatie: Gerrit Haverkamp, aanschieten in de kerk, of bellen: 0684271541

Locatie: de Brug Nunspeet

Datum: start 14 januari 2025

Aanmelden: [alphacursusdebrug@gmail.com](mailto:alphacursusdebrug@gmail.com)

## Presentklussen

Via de diaconie willen we er niet alleen zijn voor onze eigen gemeenteleden, maar ook Gods liefde laten zien in de wereld om ons heen.

Daarom vragen we jullie om met ons klussen aan te pakken voor mensen die bij de stichting Present om hulp aankloppen.

Meerdere malen per jaar zullen we oproepen doen voor klussen die op ons pad komen.

We hangen dan een inschrijflijst op het prikbord in de hal.

Ook aanmeldingen voor een vrijwilligerslijst stellen we zeer op prijs.



we zijn er,  
**voor elkaar**



Datum:

Tijd: naar keuze 's morgens of 's middags

Plaats: Nunspeet

Aanmelden: via een lijst in de hal

Meer info bij de diakenen

## Spelletjes AMV-ers

Onder de vlag van Stichting Present worden er door een aantal gemeenteleden iedere donderdagavond van 19.00-21.00 uur spelletjes gespeeld met de minderjarige vluchtelingen in Nunspeet.

Op deze opvanglocatie is er plek voor 80 jongens en 20 meisjes.

We leren ze sjoelen, spelen Mens erger je niet, organiseren een avondje Bingo (erg populair!), Keezen, enz.

Ook op andere momenten zijn we betrokken, bv bij het meelopen met de Avond Vierdaagse. De jongeren vinden het fijn als ze ons zien en een praatje maken, want ze willen graag Nederlands leren!

Welkom om aan te sluiten bij deze activiteit van De Brug.



Datum: donderdagavond

Locatie: opvanglocatie asielzoekers

Meer info bij Jantine Drenth en Agnes Drenth

## MOP

Elk jaar organiseert Emmanuëlle Adema de MOP: muzikanten in opleiding voor de jeugdige gemeenteleden.

Er zijn nog geen gegevens bekend over dit jaar, wanneer daar meer over bekend is wordt dit gepubliceerd in het mededelingenblad.



Datum nog niet bekend

Meer informatie: Emmanuëlle Adema



## BLOOM



# Bloom

Het geloof van je kind laten bloeien?  
En hoe laat dat kinderlijke geloof jouw geloofsleven  
groeien? We leren samen! Je bent welkom om mee  
op zoek te gaan naar bloei. Voor alle ouders/  
verzorgers van kinderen van 0-12 jaar.

### DATA Locatie volgt

19 september | 20.00 - 21.30 uur  
11 oktober | 10.00 - 11.30 uur  
5 november | 20.00 - 21.30 uur Crea  
25 november | 20.00 - 21.30 uur  
20 december | 10.00 - 11.30

### INFO & AANMELDEN

Marieke van de Maaten | 06.41883349  
Janine Wijnbergen | 06.53758436



## Heartbeatkamp

Elk jaar gaan de tieners van de kerk op kamp.

Er is altijd leuk programma en als het dan ook nog mooi weer is kan het weekend niet meer stuk.

Een mooie traditie voor de jongeren uit onze gemeente!

Op zondagochtend nodigen de tieners de gemeente uit voor een kerkdienst op de kampeerlocatie.

Na afloop van de dienst is er gezamenlijk lunchen en is er gelegenheid om spelletjes te doen.



Datum: 23 – 25 mei 2025

Informatie bij de jeugdleiders of de jeugdwerker Rebecca de Kok

## Kamperen hemelvaartsdag

Elk jaar met hemelvaartsdag gaan we samen kamperen. Elk in eigen tent, vouwwagen, caravan of camper. Er is zelfs de mogelijkheid om een chalet te huren, maar dit moet wel ruim van tevoren gereserveerd worden.

Er wordt een mooi programma gemaakt met voldoende mogelijkheden voor de iedereen om aan deel te nemen. Kinderen, maar ook pubers en (jong)volwassenen hebben alle tijd om zich samen sportief te vermaken. Voor wie liever een spontaan praatje maakt, ook dat is mogelijk. Er zijn gezamenlijke activiteiten voor jong en oud.

Na de dienst op hemelvaartsdag wordt de rest van de gemeente uitgenodigd om te komen koffiedrinken.

Opgeven kan via inschrijflijsten die op het bord in de hal worden gehangen

### Samen kamperen - hemelvaartsdag - de Brug



Datum: 28 mei – 1 juni 2025

Informatie bij Jolanda Pieltjes en Luc Drenth

## Landelijke vrouwendag



Op 9 november 2024 wordt in Nunspeet de NGK landelijke vrouwendag georganiseerd.

Nadat in coronatijd de organisatie hiervan stil was komen te liggen wordt het nu opnieuw georganiseerd door een (spontane) werkgroep van vrouwen uit onze gemeente. Het thema is "Ontmoeting".

's Morgens is er een spreekster, Janneke Burger Niemeijer en 's middags is er cabaret van Talitha Nawijn en zijn er workshops.

De dag start om 9.45 uur met een inloop met koffie en duurt tot 16 uur.

Meer informatie op de website <https://ngk-vrouwendag.nl/informatie>, waar je je ook kunt aanmelden. De kosten voor de dag zijn €17,50



Datum: 9 november 2024

Meer informatie bij Sarien de Groot, Barrie Modderman, Rian Bron, Jolanda Pieltjes en Ria Duinkerken.

## Vakantie-Bijbel-Week en Tiener-Bijbel-Week

Elk jaar wordt aan het eind van de zomervakantie een vakantiebijbelweek voor de kinderen van de lagere school leeftijd georganiseerd.

Voor de tieners is er dan een Tiener-Bijbel-Week.

Meer informatie bij Talitha Brink.



## Mannenkroeg – vrouwenkroeg



Waar mannen van de gemeente al langere tijd elkaar ontmoeten in de kroeg hebben vrouwen in 2024 bedacht om dit voorbeeld te volgen.

De eerstvolgende ontmoeting is op **11 oktober** in de Stoof in het centrum van Nunspeet.

Jolanda Pieltjes en Barrie Modderman vertellen er graag meer over.

## Sportieve activiteiten

### Wandelgroepen

Elke woensdagavond van 19.00 uur tot ongeveer 20.00 uur verzamelt zich een groepje wandelaars op het plein tegenover het station om met elkaar te wandelen.

Opgave is niet verplicht, je bent van harte welkom om aan te haken!

Contactpersoon: Sarien de Groot



Op zaterdagmorgen om 9 uur loopt er een groepje wandelaars in het mooie Hendriksbos. Verzamelplek is de parkeerplaats tegenover camping de Tol aan de Elspeterweg.

Gewoon lekker samen lopen in dit prachtige natuurgebied.

Meer info bij: Roelof Kieft



### Mountainbiken

Bijna elke zaterdagochtend is er wel een groepje gemeenteleden op de mountainbike te vinden in de bossen rond Nunspeet. We vertrekken dan om 9:00 uur vanaf het Transferium voor een mooie tocht van een paar uur. Het gaat hierbij niet om de prestatie maar vooral om het plezier. Wat is er mooier dan te genieten van bos en hei in alle seizoenen en zo nu en dan ook nog wild te spotten. Na afloop een voldaan gevoel over de beweging die we weer hebben gehad. Af en toe nemen we onderweg tijd voor een kopje koffie.

Lijkt het je ook wat om een keer mee te gaan? Iedereen is welkom, ook als je nog nooit op een mtb hebt gereden. Genoeg mensen om je wegwijs te maken. Je moet alleen niet bang zijn voor een beetje stof en of modder.

Wil je meer weten? Neem contact op met Rinus Lambregtse



### Badminton

Op dinsdagavond zijn we in de sporthal Feithenhof van 20:00 uur tot 21:30 uur bezig met de sport badminton. Dat gebeurt op een ontspannen manier, maar enig fanatisme kan ons niet ontzegd worden. Halverwege is een koffiepauze ingelast waarbij we even kunnen ontspannen en bijpraten. De leeftijd varieert van 27– 86 jaar.

De hal die gehuurd wordt geeft aan max. 12 personen ruimte om gelijktijdig te sporten. De ledenlijst is momenteel 18 mensen. Er is ruimte voor meer. We hopen in de 2e week van september weer van start te gaan.

Contactpersonen zijn: Roelof Kieft - Janet Dollekamp



## **Psalm 84**

*Wat hou ik van uw huis,  
HEER van de hemelse legers.  
Ik kan zo sterk verlangen  
naar de binnenpleinen van de HEER.  
Diep in mijn lijf is zo'n heimwee,  
zo'n blijvende schreeuw om de levende God.*

*Een vogel is er thuis,  
HEER van de hemelse legers.  
Een zwaluw voedt haar jongen op  
bij U onder de pannen, God.  
Wonen bij U is een zegen,  
zo'n blijvende kans om te zingen voor U.*

*Gelukkig wie naar U  
vol van verlangen op weg zijn,  
zelfs in het dorre bomendal  
zien zij een bron en regenval,  
gaan ze van zegen tot zegen,  
naar God die verschijnt in zijn heilige stad.*

*Ach hoor en kijk naar mij,  
HEER van de hemelse legers.  
Ja liever één dag dichtbij U  
dan duizend dagen zonder U.  
Liever bij U aan de drempel  
dan binnen te zijn in een duistere tent.*

*De HEER beveiligd ons,  
eer en geluk zal Hij geven,  
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd  
aan mensen, eerlijk onderweg.  
HEER van de hemelse legers,  
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.*