

## Prediker 7

- 1 Gods beloften . . \* . . . niet op het dagelijks leven van de Prediker
- 2 De student zet alles op alles om de schepping ook te . \* . . . . .
- 3 De rabbijn wilde niet in het zwart of wit, maar in het . . . \* . begraven worden
- 4 De jongen bij de kapper ging met . . \* . . . . . naar de Spaanse kust
- 5 Voor de Prediker is het duidelijk: de . . . \* . drive werkt niet
- 6 De Prediker waarschuwt niet alleen, hij geeft ook . . \* . . . .
- 7 In Deut. 29: 29 staat: 'De verborgen dingen zijn voor de HERE, onze God, maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze . . . . \* . . . . .'
- 8 Met onze . . \* . . kunnen we giftige, brandende pijlen afvuren, zegt Jakobus
- 9 De vrouw moest de . . . \* . . van de kip weer gaan oprapen
- 10 Gods . . . . \* . . is, volgens Paulus, een gekruisigde Christus
- 11 Jezus' bloed was witter dan . \* . . . . .
- 12 Koningin Emma wilde in het wit worden . . \* . . . . .

6 5 1 11 2 8 12 9 7 10 4 3